

סיפור לשולחן החג - "הבנאי"

(מקור לא ידוע)

נחמך - אצמאל ואלקצאך אג פרי עמאלנו.

יוסי, הבנאי הוותיק והמפורסם ביותר בעיר, הגיע לגיל פרישה. הוא שיתף את מעסיקו בתוכניותיו לצאת לגימלאות לטובת חיים יותר רגועים עם אשתו היקרה ומשפחתו האהובה.

"אני רוצה להשלים את כל מה שהפסדתי בשנים בהן עבדתי ללא הפסקה. אני רוצה לראות עולם, לצפות כל בוקר בזריחה מהים ולהרגיש חופשי לעשות מה שאני באמת רוצה", כך הסביר יוסי. הוא הודה בעצב שיתגעגע למשכורת החודשית, אך הוסיף שידוע לו כי מצבו הכלכלי יציב ולכן משפחתו תסתדר.

מעסיקו היה עצוב. הוא התקשה לתת לעובד המנוסה שלו לפרוש ולכן ביקש מיוסי לבנות רק עוד בית אחד, כטובה אישית. הבנאי הוותיק נעתר.

מתחילת הבנייה ניתן היה לראות שליבו של יוסי כבר לא נתון לעבודה כבעבר. את הכלים המורכבים והטובים ביותר בעזרתם עבד עד עתה, החליף בשיטות פשוטות, ובנוסף - לא התעקש יותר על חומרי בנייה איכותיים כקודם. הוא היה עייף. את מוסר העבודה הגבוה שקנה לו שם בכל העיר החליף חוסר ההתלהבות. גם החיוך שתמיד עיטר את פניו ומחרוזת השירים שתמיד נהג לזמזם בעת העבודה הפכו להבעה רצינית ולדממה רועמת. זה היה הסיום המצער לקריירה המזהירה ולשנות הנאמנות למקצוע.

ביום בהיר אחד, לאחר שבוע קשה במיוחד, סיים יוסי הבנאי את עבודתו האחרונה. הוא לא היה מרוצה מהתוצאה, אבל ידע שהשלים את מלאכתו וכעת יוכל לצאת לפנסיה המיוחלת וליהנות מימים של נחת עם משפחתו האהובה. מעסיקו הגיע לראות שהבית מוכן למגורים ועומד בתקנים. הוא הסתובב בין חדרים, יצא אל מרפסת רחבת הידיים, עלה וירד במדרגות ולבסוף חייך אל יוסי, הושיט ידו והגיש ליוסי מפתח וכך אמר: "תתחדש, זה ביתך החדש כמתנת פרידה ממני אליך. שתהיה לך פנסיה מאושרת!"

כמה גדולה הייתה תדהמתו של יוסי הבנאי. "איזו בושה!" חשב לעצמו במבוכה ובכעס. "אם רק הייתי יודע שהבית הזה מיועד לי, הייתי בונה אותו אחרת לגמרי!" המשיך לנזוף בעצמו. לאחר כל הבניינים והבתים המרשימים שבנה לאורך השנים, אלו שהפכו לשם דבר בעולם, זו הייתה אכזבה עבור יוסי שנאלץ להסתפק במבנה כל כך פשוט ושגרתי, אותו בנה במו ידיו. לאחר שהמעסיק עזב, יוסי נשאר לבדו במתנה שקיבל ושאל את עצמו אם הוא בכלל ירצה לחיות בה.

אלה אנחנו:

נחמך (גם כוא פרויקט של "עגל בא צצמך", נחמך ונחמך אג פרי עמאלנו ונחמך)

באצנו בור מרילנו מר.



מרילנו אג מרילנו בור נחמך (נחמך) ונחמך (נחמך) ונחמך (נחמך) ונחמך (נחמך).

מרילנו אג מרילנו בור נחמך (נחמך) ונחמך (נחמך) ונחמך (נחמך) ונחמך (נחמך).

אלפים יוגר.